

Persbericht Kunst tot de Nacht

Kunst tot de Nacht biedt VrijSpel

Voor cultuurliefhebbers en levensgenieters, voor jong en oud, voor nieuwsgierige Alkmaarders en avontuurlijke reizigers, voor vroege nachtvogels en de nachtbrakers is het vrijdag 7 september Vrij Spel! Kunst tot de Nacht is de kickoff van het cultureel seizoen in Alkmaar.

Op 25 locaties kriskras door de stad staan de deuren open. De instellingen presenteren hun programma voor het nieuwe seizoen en pakken deze avond extra uit, om zo alvast een voorproefje te geven op wat komen gaat! Alle deelnemers creëren rond het grenzeloze thema Vrij Spel een programma met interactieve, experimentele en speelse kunst, dans of muziek. Je kunt vanaf nu bij alle deelnemende culturele instellingen een programmaboekje ophalen of downloaden op de site www.kunsttotdenacht.nl

Het festivalhart ligt op het Canadaplein en is traditioneel de plek waar uw reis kan beginnen. Ga jij op culturele ontdekking door de stad dan is lopen de beste manier, fietsen is ook fijn en zelfs dansend kan. Maar er rijden ook vier speciale Hop-on Hop-off Kunst tot de Nacht Oldtimerbussen. Deze brengen je niet alleen gratis door de stad, maar hebben ieder ook iets speciaals aan boord!

Hop-On en ervaar een bijzondere reis, een mini-theater, een experiment in het donker of een vervreemdend feest. Stap in en laat je verrassen!

Er rijden vier speciale Hop-on Hop-off Kunst tot de Nacht-bussen van en naar het Canadaplein. Die je gratis naar vele locaties brengen. Het reisbureau op het Canadaplein biedt alle informatie die jij zou willen en is het start- en vertrekpunt van de bussen.

- Station •15 minuten •Overal op en af stappen •Bijzondere reis •Centraalpunt Canadaplein •Spot On • Alkmaarse kunstenaars verzorgen een verrassende busprogrammering •Gratis

De Kick Off van deze nacht is om 19.30u op het Canadaplein met onze kersverse stadsdichter Joris Brussel.

www.kunsttotdenacht.nl

.....
Persinfo: Jacqueline van der Laan info@chaosproducties.nl/ 0654271530